

Bestuurslid (en vader/opa) Rob Langenberg in Tamale, november/december 2021

Aankomst in Ghana/Accra

De aankomst was anders dan anders. Zoals in de hele wereld hebben de Covid-19 regels hier ook impact. Dat begon al voor vertrek vanaf Schiphol; ondanks de vaccinaties is een negatieve PCR-test noodzakelijk. En vooraf moest een test bij aankomst op Accra Airport geregeld en betaald (135 euro!) worden. Dus op Accra Airport moest iedereen eerst getest worden. Geen probleem zou je denken, maar als er drie vliegtuigen (Lagos, Londen en Amsterdam) in 45 minuten landen geeft dat het nodige oponthoud (zeg maar gewoon chaos). Maar 3 uur laten stond ik buiten.

Eindelijk aangekomen in het hotel wil je natuurlijk even iets lekkers drinken. Maar wat denk je? Wisten ze niet hoe ze het biervat moesten omwisselen dus kon ook nog meteen aan het werk! Betalen met de creditcard lukte niet, maar waarom? Dus cash betalen. Gelukkig had ik nog 50 euro en wat cedi's. De volgende ochtend meteen maar pinnen, met de creditcard, die het natuurlijk gewoon deed.

Doel

Sommige mensen komen voor de eerste keer naar Ghana maar voor mij was dit de 13de keer en dan weet je dat er niet heel veel te doen is in Ghana. Maar er is juist wel een hoop hulp nodig op alle fronten. Daarom was het doel om zoveel mogelijk meubels te maken\repareren en helpen waar nodig. Dus niet alleen voor The Royal International Academy.

Waarom zelf meubels maken?

Nu sla je de spijker op de kop. Helaas zijn de lokale timmermannen meestal niet goed opgeleid en gebruiken ze vooral spijkers, heel veel spijkers. In een land waar de luchtvochtigheid 100% is tijdens het regenseizoen (zie foto ondergelopen weg) en 0% tijdens het droge seizoen kan je wel bedenken dat het niet goed houdt. Wanneer we zelf meubels maken gebruiken we beter hout, schroeven en bruis lijm. Hierdoor gaat alles veel langer mee.

In 2020 heeft onze stichting een aantal acties op touw gezet waardoor we mooie donaties mochten ontvangen. Dit geld is deels gebruikt voor de salarissen van onze medewerk(st)ers die in de periode dat de school gesloten was, andere werkzaamheden hebben verricht. Ook hebben we materialen ingekocht om materialen te kopen om mondkapjes, zeep, watercontainers, etc. te maken. (Zie eerdere berichten op onze website en op Facebook)



Doel bereikt?!

Enkele duizenden schroeven later met 41 stukken plaatmateriaal en zes grote tubes bruis lijm hebben we het volgende bereikt. Gerepareerd: 20 stoeltjes en 5 bankjes.

Gemaakt: 28 tafels van verschillende grootte, 42 stoeltjes, 12 bankjes, 4 kasten, 1 bed, 1 stapelbed, 1 tijdelijke loopbrug, 1 publicatiebord. Een deel van de tafels, stoeltjes, bankjes en kasten is voor de nieuw te bouwen lokalen. Hierover binnenkort meer!

Bijna onmenselijk in de Ghanese hitte maar toch veel meer bereikt dan verwacht. Dit is allemaal gelukt omdat we veel elektrisch gereedschap hebben bij de school. Deels aangeschaft van donaties, deels privé (cadeaus).

Iedereen die dit nu leest denkt: die Rob heeft een bord voor z'n kop. Nee hoor, hij vond het geweldig om te doen.



En verder....

Behalve de resultaten met hout hebben we de medewerk(st)ers namens de stichting een kerstpakketje overhandigd, want ook in Ghana wordt alles duurder en kunnen zij wel een klein steuntje in de rug gebruiken.

En we hebben voor de "headmaster" een ventilator gekocht. Martin Kiipo is een gepensioneerde educatie specialist/directeur. Hij werkt nu als vrijwilliger als hoofd van de leraren. Iemand die zoveel doet heeft wel een ventilator verdiend, een musthave in die hitte!



Sinterklaas, wie kent hem niet

En ja, we hadden Sinterklaasfeest. Want ook in Ghana kennen ze hem. Het was een lange rit, mede door de slechte wegen. Want in Ghana betekent lang rijden niet automatisch ver. Door de slechte kwaliteit van de daken in Ghana kon de Sint niet naar iedereen toekomen, dus moesten wij naar de pakjes komen. Sint had de pakjes dit keer in Gushegu achtergelaten bij het gezin van Gerben en Dorien Boon. Het was erg gezellig en de kinderen hebben genoten, zowel van elkaar als van de cadeaus. Dank je wel Sinterklaas! Het was de verre tocht meer dan waard.



Bamboe

Druk met hout in de weer, maar is het hout wel het product van de toekomst? Misschien is bamboe een alternatief. Daarom ook een uitstapje gemaakt naar een bamboe plantage in de buurt van Tamale. Bamboe in het droge noorden? Kan dat dan? Ja, het kan. Leuk om over na te denken. De tijdelijke werkplek, kantine en omheining is gemaakt van bamboe. Toch is het een totaal andere manier van werken en verwerken.

Conclusie

Druk, heet, veel, dorstig, voldoening van al het werk, fantastische tijd en geweldige mensen ontmoet. Gezellig met de familie, lekker gegeten en gedronken. Kortom, ruim vier weken een top tijd gehad. Fijn om weer bij elkaar te zijn na twee jaar. Vorig jaar lukte het niet naar Tamale te gaan vanwege de pandemie. Afscheid nemen is altijd weer moeilijk, maar het is ook altijd weer fijn om naar huis te gaan want... oost west, thuis best.



Rob en Peter Langenberg

Stichting NorGhaVo, www.cadc.nl